



Weerwolf wandelroute

Afstand: 11 km

Start en aankomst: La Houppe 2, 7880 Flobecq

StapAftips:

- De vele bossen op de taalgrens werkten eeuwenlang als een magneet op figuren van duister allooi, wat aanleiding gaf tot tal van bizarre verhalen, legendes en mythes. Die van de weerwolf bijvoorbeeld, jouw gids op deze bosrijke wandeling. Volgens een lokale legende gingen stalknechten die bij de duivel een gunst afsmeekten, in ruil daarvoor 's nachts wel eens als weerwolf rondspoken.
- Even voorbij de Chapelle Saint-Christophe loodst de route je meteen het Brakelbos in. De naam van het reeënpad, dat je tot aan het einde van het bos volgt, is niet toevallig gekozen: hier leven wel degelijk reeën, vandaar dat je hier en daar door een poortje moet.
- Langs de Leinweg, waar vroeger een Romeinse heirweg liep, prijkt het monumentale Hof-te-Fransbeke. Net als de andere historische pachthoeven in de regio behoorde de hoeve toe aan (veelal Gentse) edellieden en rijke burgers. Vlakbij werden voorwerpen in vuursteen opgegraven, wat erop wijst dat hier al in de prehistorie mensen woonden.
- Even voorbij het wandelpad Okkerbeke kruisen we een stukje van de oude spoorlijn die tot 1963 Vlaamse mijnwerkers naar de Henegouwse steenkoolmijnen bracht. Op een deel van de oude bedding kan je nu wandelen en fietsen langs het verharde Mijnwerkerspad.
- Voorbij de wegkapel aan de Livierenstraat stap je de taalgrens over richting Livierenbos, dat volledig op het grondgebied van Flobecq ligt. De naam – in het Frans Bois de la Louvière – duidt op de aanwezigheid van wolven. Tot in de 17de eeuw leefden ze in dit bos, wat regelmatig aanleiding gaf tot verwoede klopjachten.
- Vlakbij knooppunt 38 getuigt de indrukwekkende Ferme de Géron van het feodale verleden van Flobecq. Vanaf de 12de eeuw tot het Ancien Régime was deze boerderij eigendom van de toen zo machtige abdij van Ename. Langs het wandelpad dat naar de hoeve leidt, zie je nog restanten van de oude watermolen die deel uitmaakte van deze site. Maar geniet vooral van het fenomenale uitzicht over de omliggende velden!

Horecatips:

- Horecacluster La Houppe: Op de Hoppeberg in Flobecq verslaan vier horecazaken je honger en dorst. Goed om weten, want onderweg vind je geen cafeetjes. Heb je nu en dan nood aan een opkikkertje, neem dat dan best mee in je rugzak!

STAPAF 

 **Toerisme**
provincie Oost-Vlaanderen

www.tov.be