



## Bos t'Ename wandelroute

**Afstand:** 4,6 km

**Start en aankomst:** pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename

**Knooppunten (Wandelnetwerk Zwalmvallei):** 24 – 33 – 31 – 32 – 25 – 24

### StapAftips:

- Ename werd in 974, samen met Antwerpen en Valenciennes, gesticht als hoofdplaats van een gebied aan de Schelde dat moest instaan voor de verdediging van het Duitse Rijk. In een meander van de rivier, vlakbij het latere Oudenaarde, werd een burcht gebouwd die een eeuw later werd verwoest. Op dezelfde plek verrees een benedictijnenabdij die tot na de Franse Revolutie voorspoed bracht in de regio.
- In het pam Ename nemen archeologische vondsten en historische reconstructies je mee op een tocht doorheen de geschiedenis van het Scheldedorpje. Spring ook eens binnen in de Sint-Laurentiuskerk, het enige gebouw dat overeind bleef uit Enames 10de-eeuwse verleden. Maar weinig vroegromaanse kerken bleven in onze streken zo gaaf bewaard. De fraaie muurschilderingen met Byzantijns karakter behoren tot de oudste van de Benelux.
- De kasseien van de Zwijndries, die even buiten het dorp overgaat in de Kattenberg, zijn als monument beschermd. De naam van de straat verwijst naar de varkensmarkt van vroeger.
- Aan de Natusdreef stap je in de richting van Bos t' Ename, een verrassend stuk groen met een trap midden in het bos, een enig mooi zicht op Oudenaarde en bij heel helder weer zelfs tot in Gent, een rijke fauna en flora en doorsteekbrugjes. Hier volg je de paden die eeuwenlang werden bewandeld door monniken en boeren. Schrik niet als je hier plots oog in oog komt te staan met een konikpaard of roodbont rund. Zij helpen mee de diversiteit van dit bos te bewaren.
- Tussen knooppunten 31 en 32 biedt het rustpunt aan de Blote een mooi uitzicht op Ename en de Scheldevallei. De naam van de straat verwijst naar de gedeeltelijke kaalkap van het bos door Franse soldaten, net voor de slag van Oudenaarde in 1708.
- Geen wandeling door Ename is compleet zonder een bezoek aan de archeologische site. Je stapt er langs de funderingen van de vroegere benedictijnenabdij en door de gereconstrueerde 17de-eeuwse abdijs tuinen, vandaag volkstuintjes. In het Provinciaal Erfgoedcentrum maak je kennis met het Oost-Vlaamse erfgoedbeleid en kijk je achter de schermen van het depot voor archeologisch en cultureel erfgoed.

### Horecatips:

- Thee-Huis Beaucarne, Beaucarnestraat 9, 9700 Oudenaarde: Gezellige tussenstop in het sfeervolle kader van een erfgoedparel. Op de kaart: thee en koffie (met of zonder gebak), streekbieren en aperitief met tapas. Open van mei tot oktober. [www.huisbeaucarne.be](http://www.huisbeaucarne.be)
- Eetcafé Paulette, Enameplein 21, 9700 Ename: Seizoensgebonden suggesties en lekkere gerechten uit oma's keuken in een nostalgisch decor. [www.eetcafepaulette.be](http://www.eetcafepaulette.be)

**STAPAF**

**Toerisme**  
provincie Oost-Vlaanderen

[www.tov.be](http://www.tov.be)